

NIEUWSBRIEF zondag 26 april 2026

Voorganger	ds. Willem Peene	Kleur	wit
Ouderling	Cor Verlinde	Organist	Nel Kousemaker
Diaken	Frank Steenberg en Jolanda Jasperse-Vos	Koster	Arjan Vink
Technici	Gerben Spijkers en John Oostdijk	Lector	Marc Gaudesaboos
Collectes	1. Diaconie, algemene kosten Kliederkerk: volop kerk maar anders	Schriftlezing	Johannes 21: 1-19
Bijzonderheden	Tienerkerk	2. Kerk	3. PKN Missionair werk Nederland

Bloemengroet

Vandaag gaan de bloemen met een hartelijke groet van ons allen naar
mevr. T.S. Spruit-Leunis.

De uitgangscollecte is vandaag voor het missionaire werk van de Protestantse kerk in Nederland

Kliederkerk: volop kerk maar anders.

Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een speelse en creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor het leven van alledag. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale kliederkerken met materialen, trainingen en inspirerende bijeenkomsten. Helpt u mee dit mogelijk te maken?

Spaardoel kinderen 2026

We sparen voor een wipkip in het Oranjekwartier, omzien naar elkaar, samen spelen in de buurt, spaart u mee?! Donaties kunt u geven via het kistje dat staat achter in de kerk of via de appostel-app.

Voedselbankproject

Helpt u mee om **mayonaise** en **ketchup** in te zamelen voor de voedselbank in Zeeuws-Vlaanderen. U kunt dit inleveren in de krat in de hal. Alvast bedankt.

De Ontmoetingskinderen

Net als vorig jaar willen we ook dit seizoen weer samen spelen in het Oranjekwartier. Elke eerste zondag van de maand (tijdens het koffie drinken in de kerk) zal het Oranjekwartier voor ons open zijn. We mogen dan via het hek aan de zijkant naar binnen. We nemen koffie/ thee/ fris mee. Natuurlijk mogen ook andere 'koffie/thee drinkers' uit de kerk in het Oranjekwartier komen, gezellig.

De data zijn:

- zondag 3 mei
- zondag 7 juni
- zondag 5 juli
- zondag 2 augustus
- startzondag (datum nog niet bekend)
- 4 oktober (laatste keer)

We hopen jullie allemaal te zien om lekker samen te spelen en elkaar te ontmoeten.

Muzikale avond over het leven van ETTY HILLESUM

Vrijdagavond 8 mei komen de Sunshine Cleaners naar de Protestantse gemeente, Langestraat 6, Hoek. Aanvang 19.30, toegang vrij. Zij verzorgen een muzikale avond over het leven van ETTY HILLESUM. Ook is professor Klaas Smelik aanwezig, die haar dagboeken heeft uitgebracht.

Bezoek aan de Oude Abdij in Drongen.

Afgelopen jaar hebben we met een groep de Magdalenakerk in Brugge bezocht, en zijn we geïnspireerd door kunst die op verschillende wijze aspecten van het geloof en het leven naar voren brachten.

Dit jaar is er de mogelijkheid om de oude Abdij in Drongen te bezoeken op 10 oktober, om 10.00 uur.

We zullen ontvangen worden door broeder Wiggert, een rondleiding krijgen waar we iets horen over de geschiedenis en het gebruik van de abdij, alsook de tuinen en samen een bezinningsmoment hebben.

De kosten hiervan zijn rond de 15 euro, inclusief een kopje koffie. Laat de kosten je niet tegenhouden, als dat een probleem is dan kijken we naar een oplossing.

Er is een mogelijkheid om ook daar te lunchen voor 21 euro.

Wil je graag mee, geef je dan op bij Tamara Platteeuw 06-53490947. Dan ook aangeven of je gebruik wilt maken van de lunchmogelijkheid

Zondag 3 mei:

Voorganger: mevr. T. van de Rest-Werner

Collecte Diaconie: Kerk In Actie NOODHULP Myanmar - Kliniek biedt noodhulp aan mensen op de vlucht

Bijzonderheden: Samen spelen in het Oranjekwartier na de dienst