

Uitnodiging lezing ds. Wim Jansen

‘LEVEN OP HET SCHERPST VAN DE SNEDE’ *over zijn boek 'Telkens een lichtkring dieper'*

Graag nodigen wij u / jullie uit voor een lezing door ds. Wim Jansen over zijn boek
“Telkens een lichtkring dieper”

Eerder dit jaar is dit nieuwe boek van theoloog, schrijver en dichter Wim Jansen, in Hoek (Paradijs) geboren en getogen, verschenen.



Dit boek gaat over grote vragen als: Waarom leven wij? Kabbelt ons leven zomaar voort zonder richting of doel? Of heeft ons leven een bestemming, voorbestemming misschien zelfs? Doen wij ertoe tussen de miljarden voor en na en tijdens ons bestaan? Zijn wij ergens voor in de wieg gelegd?



Wim, ongeneeslijk ziek, dus op het scherpst van de snede, beantwoordt de laatste vragen met een 'ja'. Hij vertelt over groei, ontwikkeling, ergens uitkomen, een proces van Godgeboorte.

‘Telkens een lichtkring dieper’ in de liefde.

Zijn verhaal nodigt u uit om de eigen lichtkringen in het leven te ontdekken, óók de deelnemers aan deze lezing.

Na de lezing, gelardeerd met muziek, is er volop gelegenheid met hem en met elkaar het gesprek te voeren over deze dingen.

Het boek kan deze avond gekocht worden.

De lezing wordt gehouden op **dinsdagavond 24 september**, in het gebouw van de Protestantse gemeente te Hoek (Langestraat 6) aanvang 19.30 uur (einde uiterlijk 21.30 uur)

Toegang gratis, indien mogelijk ontvangen wij graag een vrijwillige bijdrage voor de onkosten