

## NIEUWSBRIEF zondag 31 mei 2026

<b>Voorganger</b>	Willem Peene	<b>Kleur</b>	Wit
<b>Ouderling</b>	Thea Verlinde	<b>Organist</b>	Nel Kousemaker
<b>Diakenen</b>	Karel Herrebout en Carla Donze	<b>Koster</b>	Eric de Doelder
<b>Technici</b>	Gerben en Annemarie, John Oostdijk	<b>Lector</b>	Johan Legters
<b>Collectes</b>	1. Leger des Heils, buurthuis kamers	<b>Schriftlezing</b>	Genesis 18: 1-5, Math. 3: 13-17, 2 Kor. 13: 11-13
<b>Bijzonderheden</b>		<b>2. Kerk</b>	<b>3. Onderhoud</b>

### Vandaag gaan de bloemen met een hartelijke groet van ons allen naar:

dhr. en mevr. Koole-Tolhoek, ..

### Diaconale collecte: Buurthuis kamers - Leger des Heils.

In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich sterk eenzaam. Eenzaamheid voelt als een grote leegte van binnen. Je mist mensen om je heen en voelt je niet verbonden. Een heel naar gevoel!  
Het Leger des heils heeft door heel Nederland 130 buurthuizen ingericht. In onze buurthuis kamers zie je **Gods Liefde in de praktijk**. Er wordt naar elkaar omgekeken, samen gegeten, gelachen, gehuild en gebeden. Je kunt er terecht voor een kop koffie, met zorgvraag en voor zingeving.  
Het doel van de buurthuis kamer is om mensen uit de directe omgeving uit een sociaal isolement te halen. De buurthuis kamer is toegankelijk voor iedereen. Het is dé plek waar buurtbewoners elkaar leren kennen en de buurt versterkt wordt. Op lokaal niveau wordt er soms ook huiswerkbegeleiding of muziekles voor kinderen aangeboden. Strijd u mee met het Leger des Heils?  
De diaconie zal de **collecte opbrengst verdubbelen**, dus iedere euro is 2 euro waard!

### Spaardoel kinderen 2026

We sparen voor een wipkip in het Oranjekwartier, omzien naar elkaar, samen spelen in de buurt, spaart u mee?! Donaties via het kistje, dat staat achter in de kerk of via de Appostel-app.

### Voedselbankproject

Tot vandaag kon u mayonaise en ketchup meenemen. De opbrengst zal geteld worden en naar de voedselbank gebracht worden. In de zomermaanden juni, juli en augustus gaan we ZONNEBLOEMOLIE en OLIJFOLIE inzamelen. Helpt u weer mee? Alvast bedankt voor uw bijdrage.

### Dienst aangepast avondmaal op 18 juni.

Donderdag 18 juni om 14.00 uur is er een dienst in onze kerk Ontmoetingzaal 1 en 2, waar we het avondmaal in aangepaste vorm met elkaar willen vieren. We nodigen u hierbij van harte voor uit. Opgave hiervoor kunt u doen via e-mail [karelherrebout@hotmail.com](mailto:karelherrebout@hotmail.com) of telefonisch 06-52032732. Mocht u zich niet opgegeven hebben, weet dat u dan ook welkom bent.

### Bijeenkomst 'rondom 25-40' op zondag 31 mei

Straks willen we met gemeenteleden rondom 25-40 jaar samenkomen in de benedenzaal na de dienst. Lijkt het je leuk om aan te sluiten, voel je dan welkom! Groeten, Carin Haveman en Reina Hermans.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u vóór donderdag 18.00 uur mailen naar [nieuwsbrief@pgterneuzen.nl](mailto:nieuwsbrief@pgterneuzen.nl)

Meer kerkelijke informatie op [www.pgterneuzen.nl](http://www.pgterneuzen.nl)

Via KerkTV en KerkRadio zijn onze kerkdiensten zijn ook mee te beleven. Zie [www.pgterneuzen.nl/kerktv\\_en\\_kerkradio](http://www.pgterneuzen.nl/kerktv_en_kerkradio)

### **Koffiedrinken op 5 juni.**

Vrijdagmorgen 5 juni drinken we weer samen koffie in de Ontmoeting. U bent van harte welkom vanaf 10 uur. Graag tot dan. Corrine en Corrie

### **Inspiratieavond op 3 juni: Geloof in de gevangenis.**

“Want ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”. De tweede inspiratieavond komt eraan!

Op woensdagavond 3 juni om 19.45 uur (inloop 19.30 met koffie en thee) ontvangen we Katrien van de Wiele in onze kerk. Zij werkt als justitiepastor in de gevangenis in Middelburg.

Katrien is een natuurlijke spreker en zal haar ervaringen en anekdotes met ons delen: Vertellen over geloven in de gevangenis. Toen gevraagd werd: `Justitiepastoraat, is dat niets voor jou?`

Heb ik meteen geantwoord: `Nooit!` Ik heb namelijk een bloedhekel aan opgesloten zitten.

Toen jaren later de vraag kwam: `Wil je af en toe de viering in de gevangenis verzorgen op zaterdagochtend?` Dacht ik: `Och, af en toe, een zaterdagochtend...`

En zo kwam Katrien in de gevangenis. Maar vooral liet ik me raken door de mannen.

Mannen die een spoor van vernieling achterlaten. Daden soms te verschrikkelijk voor woorden.

En toch, die mannen zijn ook maar `gewone` mannen. Mannen met een geschiedenis, een ziektebeeld, mannen die zich hebben laten meeslepen of gewoon kapot zijn gemaakt en daardoor nu ook anderen kapot maken.....Mannen die papa's zijn of opa's...jong, oud, van hier of ergens al dan niet ver weg. Mannen op zoek naar stilte, houvast, God, even uit de cel, een beetje goede moed, een beetje menselijkheid...Op zoek naar iets of iemand/iemand die het leven draagt.

Soms ook naar een makkelijke weg uit alle ellende. Mannen opzoek naar hoop, maar hoop is ook ruw en rauw, pijnlijk confronterend...

### **De Ontmoetingskinderen**

Beste kinderen van de crèche/kindernevendienst en hun ouder(s), verzorgers(s).

Vorige keer was het een beetje nat, maar aanstaande zondag 7 juni zal het Oranjekwartier weer voor ons open zijn. We gaan lekker spelen na de dienst. We mogen dan via het hek aan de zijkant naar binnen. We nemen koffie/thee/fris mee. Natuurlijk mogen ook andere 'koffie/thee drinkers' uit de kerk in het Oranjekwartier komen. Gezellig.

We hopen jullie allemaal te zien om lekker samen te spelen en elkaar te ontmoeten.

### **Avond van gebed voor de vervolgte kerk op 5 juni in Zaamslag.**

Op DV vrijdagavond 5 juni wordt de situatie van christenen, die lijden vanwege hun geloof heel dichtbij gebracht door middel van persoonlijke verhalen uit verschillende werelddelen tijdens de jaarlijkse avond/nacht van gebed. In Zaamslag willen we met de gezamenlijke kerken bidden voor de vervolgte christenen wereldwijd. Er is een spreker van de stichting Hulp Vervolgd Christenen. Kom ook en bid deze avond mee om moed, geloof, hoop en liefde voor allen, die verdrukt en vervolgd worden, omdat ze Christus belijden als de Redder van de wereld. De avond begint om 19.45 uur en duurt tot 24.00 uur. U kunt ook een deel van de avond bijwonen. Iedereen van harte welkom in de Wingerd, Axelsestraat 9 in Zaamslag. Nadine Buth, [nadine\\_kett@hotmail.com](mailto:nadine_kett@hotmail.com)

### **OntmoetKRing-Winkel, Axelsestraat 86,4537 AM Terneuzen.**

Kringloopwinkel en inloophuis

Elke woensdag van 10.00-16.00 uur en elke zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Inleveren van spullen: Elke dinsdag en donderdag van 9.00-12.00 uur via de achterkant.

Telf.nr. 0115 851311 ('s morgens) [info@ontmoetkring.nl](mailto:info@ontmoetkring.nl)

### **OntmoetKRing-Loods, Polenweg 16d, 4538 AP Terneuzen.**

Gebruikt meubilair, witgoed, bedden, matrassen, verlichting.

Elke dinsdag van 13.30-15.30 uur, iedere 1<sup>e</sup> zaterdag v.d. maand van 10.00-13.00 uur.

Grote spullen kunnen ingeleverd worden na contact met dhr. Kees Meijer, 06 10206694.

In de kern van Terneuzen kunnen ze worden opgehaald.

**Zondag 7 juni 2026:** Voorganger: ds Willem Peene, Collecte Diaconie: KIA Binnenland Diaconaat.