



## GROTE KERK

<b>Voorganger</b> Ds. Willem Peene	<b>Organist</b> Nico Fierloos
<b>Ouderling van dienst</b> Albert Platteeuw	<b>Koster</b> Jaap Buijze
<b>Diaken van dienst</b> Rianne Dreves	<b>Lector</b> Marc Gaudesaboos
<b>Technici</b> Gerben Spijkers/Annemarie Koppelaar en Cees Cosijn	<b>Schriftlezing</b> Johannes 20: 24-31
<b>Collectes</b> 1. Diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud	
<b>Bijzonderheden</b> Na de dienst oefenen de kinderen voor de dienst van 8 mei.	

### **Bloemengroet**

Deze week gaan de bloemen naar Mw. E.T. Poppe-Verplanke,

### **Opening van de Goede Herderkerk binnenkort – hulp en/of ideeën zijn welkom**

We zijn al met een aardige groep om de opening van de Goede Herderkerk voor te bereiden. We hopen dat dit begin juni al zou zijn. Dus dat duurt niet zo heel lang meer. Mocht je ook mee willen helpen of ideeën hebben, laat het weten aan Nel Kousemaker of Tamara Platteeuw.

### **Agenda**

Zo 1 mei	14.30 uur	Hof te Zandekerk, Kloosterzande	Concert Zeeuws Vlaams kamerorkest
Za 7 mei	20.00 uur	Protestantse kerk, Oostburg	Uitvoering 'Verzet en Overgave', Bonhoeffer
Zo 8 mei	10.00 uur	Grote Kerk	Muziekdienst

### **MUZIKALE KINDEREN GEZOCHT!**

Ken jij het liedje "Is je deur nog op slot"? Zing jij altijd mee met "Onder boven voor en achter"? En lijkt het je leuk om die liedjes samen met andere kinderen te zingen op het podium in de kerk? Meld je dan nu aan!

Op 8 mei organiseren we een muziekdienst rond kinderliedjes. Graag zou ik dan samen willen optreden met heel veel kinderen. We oefenen vandaag, zondag 24 april na de dienst en ook nog een paar keer in de meivakantie. Het geeft niet als je er niet altijd bij kunt zijn... Wil je ook meedoen? Je bent van harte welkom. Stuur een mail naar [info@annemarienkoppelaar.nl](mailto:info@annemarienkoppelaar.nl) of kom kijken op 24 april. Tot snel! Groeten, Annemarie Koppelaar

### **Concert Zeeuws Vlaams kamerorkest in de Hof te Zandekerk te Kloosterzande, 1 mei 2022**

Op zondag 1 mei 2022 geeft het Zeeuws Vlaams Kamerorkest onder leiding van Sabine de Groote een concert. Het orkest brengt een mooi programma:

- Johan Bernhard Bach: 4 delen; 1 ouverture 2 Air 3 Rondeau 4 Loure.
- Ludwig van Beethoven: Pianoconcert nummer 1. 1 Allegro Con Brio, 2 Largo. Solist, Wouter Smits.
- Alex Stumpel: Fluitconcert Allegro Andante. Solist, Sabine de Groote. Celloconcert Tartini Largo Allegro Grave Allegro. Solist, Karolina Prieels.
- Leonard van Gall: Polonaise, Karolina Prieels en Aad van der Weck.

Op de website van de 'Stichting De kerk in Klooster' leest u meer over de solisten en het werk dat zij ten gehore brengen.

De aanvang van het concert is 14.30 uur. De kerk is open vanaf 14.00 uur. Entree: Volwassenen € 12,50 p.p., kinderen tot 15 jaar € 7,50 p.p. en Vrienden van de Hof te Zandekerk € 10,00 p.p.

Toegangskarten/reserveringen alleen via: [www.stichtingdekerkinklooster.nl](http://www.stichtingdekerkinklooster.nl)

**'Verzet & Overgave'... Hoe kan een mens (altijd) kiezen voor het goede en tegen het kwaad?**

Heb je de bijzondere muzikaal-poëtische uitvoering 'Verzet en Overgave' over het levenswerk van Dietrich Bonhoeffer (pastor en verzetsstrijder) op 31 oktober vorig jaar in de Hof te Zandkerk gemist?

Op uitnodiging van 'Podium Open Haven' wordt deze uitvoering op zaterdag 7 mei opnieuw gebracht, nu in de Protestantse kerk, Kerkplein te Oostburg.

In dit programma volgen we zijn leven aan de hand van teksten, beeldmateriaal en bepaalde verwerking van zijn gedachten in liederen, gebeden en met gepaste licht klassieke pianomuziek, bestaande uit vele arrangementen.

Uitvoerenden zijn: Jan Verlinde (gastlector, voordrachten), Anja Overduin (voordrachten en tevens beeldmateriaal) en Pieter Overduin (piano, tevens arrangementen, muziekkeuzes, toelichtingen en vormgeving project).

Het is het uitgestelde programma van het Bonhoefferjaar 2019/20, waarin we ook stilstonden bij 75 jaar bevrijding. Het was toen ook 75 jaar geleden dat Bonhoeffer op 39-jarige leeftijd werd vermoord door de Nazi's.

In zijn laatste jaren schreef Bonhoeffer in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden. Het aantal gedichten dat hij neerschreef is niet groot: een tiental. Maar gelukkig is er een en ander bewaard gebleven uit zijn dagboek en zijn verschillende essays.

Menselijker dan in zijn poëzie kan het niet: blijvend engagement, aangevochten geloof en emotie op de vierkante meter van cel en literatuur.

Al met al een moedig mens die voor het goede koos en tegen het kwade in zijn tijd! De uitvoerenden willen op deze manier recht doen aan de grote betekenis van deze moedige getuige en verzetsheld. Zijn levenswerk kan nog altijd voor ons van grote betekenis zijn, gezien de situatie die zich op vele plekken en ook in Europa voordoet met als verschrikkelijk dieptepunt de (gevolgen van) oorlog in Oekraïne.

***Uitvoering: Zaterdag 7 mei om 20.00 uur, in de Protestantse kerk, Kerkplein te Oostburg. Toegang is vrij.***

De organisatoren verwachten dat zowel mensen van binnen de kerk alsook daar buiten hier interesse voor zullen hebben. Zeker in deze periode van gedenken rond de 4e en 5e mei en gezien de actuele wereldsituatie.

Bij de uitgang is uw vrijwillige bijdrage welkom voor de samenwerkende hulporganisaties voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne: giro 555.