

NIEUWSBRIEF zondag 5 februari 2023

Zondag voor het Werelddiaconaat		Kleur	Groen
Voorganger	Ds. Huub Smeets	Organist	Peter Simons
Ouderling van dienst	Christian Sijbinga	Koster	Jaap Buijze
Diaken	Rianne Drevis		
Lector	Marc Gaudesaboos	Schriftlezing	Matteus 5: 1 - 17
Technici van dienst	Annemarie Koppelaar en Bram Jansen		
Collectes	1. Delta voor Indonesië 2. Kerk 3. Onderhoud		
Bijzonderheden	Dominique de Jonge en Cobi Sijbinga zang; leden van de ZWO-commissie. KOFFIEDRINKEN na de dienst. Verkoop Fairtrade producten. Paasgroeten.		

Bericht van de ZWO-commissie: paasgroeten / foto's van de tulpen?

Na de dienst kunt u in de hal bij ons terecht voor ondermeer Fairtrade producten. De opbrengst komt ten goede aan onze projecten in Indonesië. Ook kunt u een paasgroet meenemen om te schrijven voor gevangen in Nederland. De paasgroet kunt u voor 1 maart weer inleveren bij Marjan, Huub of Jurien, zodat wij kunnen zorgen dat ze voor 5 maart bij Kerk in Actie binnen zijn.

Ook doen we graag een oproep aan degenen die in het afgelopen jaar bollen bij ons hebben gekocht. Als u binnenkort een bloeiend resultaat hebt, wilt u daar dan een **foto** van maken en deze naar ons mailen? Marjan (marjanschol@gmail.com), Huub (smeetsjh@zeelandnet.nl) of Jurien (juriensmeets@hotmail.com). Met vriendelijke groet, namens de ZWO-commissie, Jurien Smeets

Deze week gaan bloemen met een hartelijke groet naar:

Mw. Nellie Deurlo, en naar de fam. Buijze-Herrebout,...

Leerhuis

Op 9 februari hoopt het Leerhuis weer bijeen te komen. We zijn toegekomen aan het laatste en derde deel van het boek *Een gebroken wereld heel maken* van Jonathan Sacks. Dit deel heet: *Leven in verantwoordelijkheid*. In het hoofdstuk 'Lijden transformeren' probeert hij duidelijk te maken wat het joodse begrip 'tikoen' betekent. We kwamen dit woord al eerder tegen en nu illustreert hij het o.a. aan de hand van de psychotherapie van Joodse psychiater Victor Frankl, maar ook aan de hand van de levensinstelling van een Joodse violist die aan polio leed. Deze violist speelde gewoon door toen een snaar met een grote knal sprong. Gedurende het hele concert verving hij de snaar niet. 'Het is onze opdracht om muziek te maken met wat overgebleven is'. Opnieuw boeiende stof die ons meer leert over de Joodse zienswijze en levensinstelling. En zo stof tot gesprek geeft en tot nadenken stemt! Graag zien we elkaar op 9 februari om 15.00 uur in de kerk. *Ds. Willem Peene*

(herhaling bericht voor internet nieuwsbrieflezers)

Concert herdenking watersnoodramp 1953 – ZATERDAG 4 februari – Grote Kerk aan de Noordstraat
Gemengd koor "Met Hart en Stem" en "Christelijk Mannenkoor Zeeuws-Vlaanderen" zullen, zowel afzonderlijk als ook samen, hierbij optreden. Komt u ook, om d.m.v. samenzang, die natuurlijk niet op het programma ontbreekt, deze herdenking mee te beleven?

Het concert begint om 19.30 uur. Deuren open vanaf 19.00 uur.

Toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.

Vanmiddag 5 febr. 14.30 uur dubbelconcert Kerk in Klooster

de *Bierkaai Brass uit Hulst*, een koperensemble bestaande uit een zevental leden.

Tijdens dit dubbelconcert zullen enkele leerlingen van de Zeeuwse muziekschool (afd. Hulst) optreden met als solisten: Willemijn Overduin en Joost van de Kerkhove, viool; Thomas van Huijstee (+ docente Ellen Criel), piano.
Zie: www.stichtingdekerkinklooster.nl

Koffiedrinken vrijdagmorgen 10 februari

Vanaf 10.00 uur bent u weer van harte welkom in de Elimkerk. Corrie en Corrine hopen u daar weer te ontmoeten.

Kerkbalans 2023 - GEEF VANDAAG voor de kerk van MORGEN

In de week van **14 januari t/m 28 januari** wordt er door gemeenteleden die meehelpten aan het welslagen van de actie een enveloppe voor de **actie Kerkbalans 2023** bij u afgegeven. Doet u dit jaar ook weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan actie Kerkbalans 2023 en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Heeft u thuis nog een envelop met formulier? U kunt uw envelop ook afgeven bij het kerkelijk bureau (maandag en dinsdag van 9.00 – 12.00 uur) of in de brievenbus doen bij het kerkelijk bureau op Koninginnelaan 4.

We willen u bij dezen alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Gebruik acceptgiro stopt per 1 juni 2023

Hierbij willen wij u ook alvast informeren over het verdwijnen van de acceptgirokaart als betaalmiddel.

Dit wordt dus ook voor de Actie Kerkbalans 2023 het laatste jaar dat u uw bijdrage met de aangehechte acceptgirokaart kunt voldoen. De overschrijving van uw bijdrage dient dan wel te zijn gebeurd voor mei 2023. In die maand stoppen alle banken namelijk met het verwerken van overschrijvingen met de acceptgirokaart.

Uiteraard zijn er alternatieven zoals automatische incasso, overmaken via internetbankieren of betaling via een overschrijvingsformulier van de bank. Wij zullen ook kijken of er wellicht nog andere mogelijkheden zijn of komen als alternatief voor de acceptgirokaart. Wij houden u op de hoogte. *College van Kerkrentmeesters*

Veertigdagenproject 2023: Wie? Wat? Waar! – Op zoek naar wie Jezus is

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?

In het veertigdagenproject gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag wie Jezus is? Het draait daarbij steeds om deze vragen: *Wie* is Hij toch? *Wat* denken de mensen om Jezus heen? En wat is *waar*, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Voor het moment in de kerk is er een kerkraam. Elke zondag van de veertigdagentijd kan er een venster worden geopend, waarbij een raampje met een illustratie zichtbaar wordt. Zo wordt stukje bij beetje meer zichtbaar wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn.

Voor de gezinnen thuis is er een boekje en eenzelfde kleiner kerkraam als in de kerk. We hopen Jezus beter te leren kennen in deze 40 dagen naar Pasen toe!

Groeten, leiding kindernevendienst DOK-live

Concert in de Veertigdagentijd in Hoek - Hanna Rijken & het Codarts kerkmuziek Ensemble

Op vrijdag 17 maart 2023 in de kerk van de Protestantse gemeente te Hoek

Aanvang 20.15 uur.

Op het programma staan bekende aria's en koralen uit de Matthäus en Johannes Passion van J.S. Bach en uit de Messiah van G.F. Händel gezongen en gespeeld door getalenteerde conservatoriumstudenten onder leiding van Hanna Rijken.

Kaarten zijn al te bestellen via: <https://zingenindekerk.nl/evenementen/hanna-rijken-hoek/#dates>