

Beste mensen,

Onlangs stonden de media bol van het nieuws dat er mogelijk een **AZC** ( **A**siel**Z**oekers**C**entrum )in Terneuzen komt waarbij de meningen hierover nogal uiteen liepen. Van fel gekant t.o.v een warm welkom en alles hier-tussen. Ook een aantal kerken hebben hierover een mening gehad en deze schriftelijk en mondeling uitgedra-gen tijdens de openbare avonden hierover op het stadhuis. Kort gezegd was de mening van de kerken dat vanuit een bijbelse opdracht het omzien naar vreemdelingen een belangrijke rol is van de samenleving in het algemeen en de kerk in het bijzonder.

Wij als **Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws Vlaanderen** hebben ook deze mening verkondigd en doen dat nog steeds concreet door daadwerkelijk waar nodig vanuit een oecumenische perspectief vooral fi-nancieel te helpen. Niet altijd op de voorgrond en dus zichtbaar maar wel aanspreekbaar op de norm dat er aandacht en hulp moet zijn voor de vreemdelingen onder ons.

Het besluit van de gemeenteraad van Terneuzen is inmiddels bekend. Ondanks de bezwaren zal er een AZC komen op de plaats die hiervoor bedoeld is. Als oecumenische stichting zullen we dan ook namens de kerken contact zoeken met het **COA** [ **C**entraal **O**rgaan **O**pvang **A**sielzoekers ] en in samenspraak met hun bekijken wat onze rol kan zijn in de opvang binnen het AZC, met inachtneming van een neutrale religieuze en politie-ke opvatting. We bieden hulp aan in wat voor vorm dan ook maar geen evangelisatie.

We zullen u als kerkelijk betrokkenen hierover blijvend informeren en waar nodig tzt een beroep doen op uw daadwerkelijke hulp. Wordt dus vervolgd.

Stichting kerk en Vluchteling Zeeuws Vlaanderen.

Cees Cosijn [ secretaris ].