



GROTE KERK

2^e zondag van
de veertigdagentijd

Voorganger Ds. W. Peene	Organist Nel Kousemaker
Ouderling van dienst Annemarie Koppelaar	Koster Jaap Buijze
Diaken van dienst Jannie Pelle en Wim van Soelen	Lector Loes Goossens
Technici Christian Sijbinga en Chris Ollebek	Schriftlezing Jesaja 49: 1 - 6
Collectes 1. KIA Binnenlands Diaconaat 2. Kerk 3. Onderhoud	
Bijzonderheden	

Collecte – informatie: Kerk zijn doe je met elkaar

Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere. In een taalcafé geven vrijwilligers taalles aan Syrische vluchtelingen. Gemeenteleden en vluchtelingen genieten van gezamenlijke maaltijden. Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het 'buurtbakkie' van de kerk de wijk in. Met deze activiteiten wil de kerk in Almere diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk.

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage aan de eerste collecte van vandaag steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals de diaconale presentieplek in Almere.

Liederen over de dienaar van de Heer

In deze veertigdagentijd verdiepen we ons in de liederen van de dienaar van de Heer. Het tweede deel van het boek Jesaja bevat vier liederen over een bijzondere verschijning: de dienaar van de Heer. Deze liederen zijn als het ware vier portretten die steeds beklemmender worden. In het eerste lied hoorden wij dat de dienaar de opdracht had om het recht op aarde te brengen. Hij doet dat niet luidkeels, maar in rust gaat hij zijn weg. Hij komt op voor het zwakke, vernederde en vertrapte. De dienaar schrijft niemand af, maar komt om recht te doen.

De eilanden d. w.z. de afgelegen gebieden die moeilijk toegankelijk zijn, zien uit naar zijn onderricht. De dienaar is er niet alleen voor Israël, maar voor alle volken! Dit keer luisteren wij naar het tweede lied. Was het vorige lied nog hooggestemd, nu horen wij toch al een ander geluid meeklinken. Deze liederen zijn hoogst actueel voor onze tijd! Maar ook hoopvol: ze wijzen vooruit: er komt licht en er is verwachting! We laten ons door deze liederen meenemen op weg naar Pasen!

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mw. Annemarie Koppelaar en Jan Locht. Post is natuurlijk ook welkom.

Coronamaatregelen

Er is geen mondkapjesplicht meer (dit wijzigt in een advies). Voor mensen die daar prijs op stellen zal voorlopig een vak met stoelen beschikbaar zijn waar deze op 1,5m afstand staan. Ook de overige kerkelijke activiteiten mogen weer doorgaan.

Jeugdactiviteitenkalender

Ze zijn er weer! De nieuwe jeugdactiviteitenkalenders zijn op zoek naar een plekje bij jou/jullie op het prikbord. Haal ze op in La Redoute of de Grote Kerk. Overzichtelijke groeten, Annemarie Koppelaar (jeugdouderling)

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u vóór donderdag 18.00 uur mailen naar nieuwsbrief@pgterneuzen.nl

Meer kerkelijke informatie: www.pgterneuzen.nl

Via KerkTV en KerkRadio zijn onze kerkdiensten zijn ook mee te beleven. Zie www.pgterneuzen.nl/kerktv en [kerkradio](http://www.pgterneuzen.nl/kerkradio)

Ouderenvervoer naar de kerk : – Bel Wim Geertse (432231) of Chris Ollebek (616920)

OntmoetKRing Loods Polenweg schenkt goederen voor Oekraïne

Voor een inzamelactie voor Oekraïne, georganiseerd door Yakiniku, heeft de ontmoetKRing Loods Polenweg spullen geleverd: ledikanten, 5 kinderledikantjes, 5 opklapbare logeerbedden, campingmatjes, luchtbedden, kinderbadje met standaard, rolstoelen, rollators, dekens, loopkrukken en een kinderstoel. Deze spullen zijn inmiddels onderweg naar Oekraïne.

Ga je mee op levelkamp? 29/30/31 mei in Nieuwvliet

Ook in 2022 is er weer een levelkamp met dit keer als thema: 'campinglife'. Als echte kampeerders overnachten we op Camping Boerenhoeve, Sint Jansdijk 1 in Nieuwvliet (boerenhoeve.com) Dit weekend zit vol met supertoffe activiteiten en het geloof wordt daarbij betrokken. Vanaf groep 7 mag je al mee, je mag een vriend/in meenemen, dus waar wacht je op! De kosten bedragen € 35,- pp. (eigen vervoer). Start op vrijdag 19.00 uur op de camping.

Vragen? Mail naar levelkamp@gmail.com

Je kunt je inschrijven: www.pgterneuzen.nl/jongeren Na inschrijving volgt verdere informatie. Hopelijk tot dan! Het levelkamp team Lucca, Sarah en Robin

Project 40 dagentijd Kindernevendienst Thema: Ben je klaar voor het feest?

We gaan onder anderen aan de slag met het verhaal van de zaaier en de zalving van Jezus' voeten door Maria. Ook zingen we elke week een stukje van het projectlied 'Een slinger van verhalen'. Thuis kunnen de kinderen met hun familie aan de slag met het project aan de hand van een gezinsboekje. We hopen op een mooie voorbereiding op Pasen. En... bent u al klaar voor het feest?

Het Kerkelijk Bureau is tijdelijk verhuisd naar het Kerkgebouw van Elim.

Door de verbouwing van de Goede Herderkerk is het Kerkelijk Bureau tijdelijk verplaatst naar: De Elimkerk, Serlippensstraat 31, 4532 LR Terneuzen. Maandag- en dinsdagochtend van 09.00 – 12.00 uur. Op woensdag, donderdag en vrijdag gesloten. Telefoon: 0115-694114. e-mailadres: kerkbureau.pgt@zeelandnet.nl

Schuldhulpmaatje

Wilt u ook mensen helpen uit de schulden te blijven of hun schulden helpen verminderen? Geef u dan op als Schuldhulpmaatje! U krijgt een aantal dagdelen training en begeleiding om dit dankbare werk voor en met mensen te doen. Als diaconie steunen we dit initiatief van verschillende kerken in Z. Vlaanderen.

Wij kunnen op dit moment niet aansluiten bij de bestuurlijke organisatie. We roepen u op om zich aan te melden als Maatje! Een coördinator of bestuurslid is ook nog van harte welkom.

Verdere informatie vindt u op de website <https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/zeeuws-vlaanderen/>

Of via een mail naar info@terneuzen.schuldhulpmaatje.nl

U kunt ook contact opnemen met Dhr. J. Klok, coordinator@hulst.schuldhulpmaatje.nl tel. 06-33580176

Seniorenreis 20 t/m 27 mei 2022 naar hotel Gaasterland in Rijs, Friesland

Er wordt jaarlijks door de samenwerkende diaconieën van Zeeuws-Vlaanderen (DWV) een vakantiereis georganiseerd voor ouderen uit de diverse kerkelijke gemeenten. De kosten bedragen € 747,50- p.p. waarbij is inbegrepen:

8 daagse vakantiereis in *** Hotel Gaasterland. (hotel is ingesteld op oudere gasten). Vervoer per bus vanuit Terneuzen. Hotel accommodatie vol pension. Gebruik van eenpersoons- en tweepersoonskamers is mogelijk.

4 middag excursies en 4 avondprogramma's. Koffie/Thee tijdens excursies. Toeristenbelasting. Reisbegeleiding. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Ad Berkhout : 6-16376008 of apberkhout@live.nl

of Mieke den Hamer : 06-15916839 of cjdenhamer@zeelandnet.nl.

Aankondiging: Taizedienst 31 maart 19.30 uur RK kerk Hengstdijk

Helpen jullie ook onze koster, door deze nieuwsbrief en andere papieren na de dienst mee te nemen naar de uitgang of naar huis? Bedankt.