

Toespraak bij heropening Goede Herderkerk op 2 juli 2022 door Peter Simons, als vertegenwoordiger van Simons Bouwgroep

Oplevering verbouwing Goede Herderkerk

2 juli 2022

Dames en Heren

Het is best wel bijzonder dat ik hier vanavond als vertegenwoordiger van Simons Bouwgroep mijn zegje kan doen. Ik denk namelijk dat mijn vader of één van zijn broers hier zo'n kleine 60 jaar geleden ook heeft gestaan. Maar toen was het wel bij de ingebruikname van dit kerkgebouw ; en nu hebben we het over een best ingrijpende verbouwing.

Mijn vader hield van robuuste betonnen constructies en die zijn in deze kerk in ruime mate aanwezig ; ze waren voorheen duidelijk zichtbaar in de gang en zalen beneden . Maar jammer genoeg is het meeste nu weggewerkt achter gipsplaat en plafonds.

Metselen was eigenlijk zijn vak en hier hebben ze een kerk gebouwd die vol zat met kruisjes , kijk maar eens naar de wanden in deze zaal. Voor een reformatorisch iemand was de afbeelding van een kruis eigenlijk erg katholiek en niet zo gebruikelijk, terwijl het toch een wezenlijk deel is van ons geloof . Het ziet er best moeilijk uit om dit zo te maken , maar dat was meegevallen ze hebben het toch maar voor elkaar gekregen ; alleen het voegwerk ervan was letterlijk een heidens werk en dat past dan weer niet zo bij een kerk.

Terug naar het heden,

Na een wat rumoerige start , waarbij verschillende opties van het ontwerp van Nico Fierloos per onderdeel zijn begroot heeft de kerkenraad ons opdracht gegeven het uit te voeren zoals het nu geworden is. Doel was om een open en goed toegankelijk gebouw te verkrijgen. Vandaar de geheel vlakke entree , waarbij alle kleine trappen verdwenen zijn en alleen de trappen naar de kerkzaal zijn aangepast.

Belangrijk was dat het beschikbare budget niet zou worden overschreden. Daarom is gekozen om zoveel mogelijk vrijwilligers er bij te betrekken . Dit was natuurlijk wel een gok , maar het is in mijn ogen ongelooflijk goed uitpakkt.

Daarom is door ons bedrijf de zogenaamde ruwbouw uitgevoerd en is bijna alle afwerking door de vrijwilligers gedaan; daarnaast is o.a. ook de vloerverwarming met vloerbedekking en de plaatsing van de nieuwe keuken door professionele bedrijven uitgevoerd.

Nadat het gebouw eind vorig jaar was ontruimd zijn we begonnen met het slopen van de verhoogde vloer in de voorhal en de oude toiletruimtes . Op de plaats waar de oude muren stonden is nu een heel zware stalen balk aangebracht die rust op stalen kolommen om de bovenverdieping te dragen; helaas is ook deze constructie u raad het al ,weer verdwenen achter gipsplaat en plafonds.

Dit klinkt allemaal wat technisch , maar het was wel het meest ingrijpende van de gehele verbouwing.

Daarna was het verder slopen en weer opbouwen , waarbij tegelijkertijd ook de toiletruimte en het voorportaal werden uitgevoerd, evenals de aanpassing voor de nieuwe keuken.

Wat hebben de vrijwilligers allemaal gedaan; eigenlijk te veel om op te noemen , maar ik probeer een aantal zaken te vermelden.

Riolering en leidingwerk voor de keuken ; een nieuwe buitenriolering , want die zat helemaal verstopt met boomwortels; de wanden in de gang beneden , waarbij u speciaal moet letten op de schitterende kastenwand in de zaal ; heel veel elektra , aanbrengen sanitair en zowat alle schilderwerk. Alleen het plafond in deze zaal en de afwerking van de trappen zijn door

een professioneel schildersbedrijf gedaan. De trappen zijn helaas nog niet helemaal klaar , hier komt nog een antisliplaag op , maar de kleur blijft wel hetzelfde.

Tussendoor en tijdens de laatste weken zijn de schoonmaakploegen aan de slag gegaan en de laatste dagen is alles weer zoveel mogelijk ingeruimd.

Het heeft misschien iets langer geduurd dan gepland , maar we hebben te maken gehad met corona verlet , soms miste je ineens een paar werknemers en ook bij de vrijwilligers is dat voorgekomen. Verder hebben we te maken gehad met soms extreme levertijden , waarbij de voorgenomen 4 weken ineens veranderde in 10 weken.

De Gemeente Terneuzen heeft mooi op tijd al het straatwerk voor de kerk vernieuwd en nu kunnen we zeggen dat de klus grotendeels is geklaard.

Tijdens de bouw kwamen er regelmatig leuke ideeën bovendrijven ; zo hebben we geprobeerd om uit al onze voormalige kerkgebouwen iets herkenbaars hier terug aan te brengen.

Zo is de witte steen in de hal afkomstig uit de gevel van de Opstandingskerk ; het bord van de Goede Herderkerk is weer terug opgehangen en op de liftdeuren ziet u een foto van een deel van de gebrandschilderde ramen uit de Grote Kerk in de Noordstraat.

Een speciale vermelding krijgen de zonen van Jacob.

We kwamen op het idee om hiervoor een opening te maken in de wand in de hal. Daar leest u de namen van de 12 zonen van Jacob met daar bij elke naam een medaillon waarop een afbeelding staat. De betekenis van deze afbeeldingen kunt u vinden in Genesis 49 , waar Jacob op zijn sterfbed zijn zonen de zegen meegeeft. Ter inspiratie heb ik tijdens het maken van dit werkstuk dit hoofdstuk voorgelezen . De medaillons zijn op een heel bijzondere manier op een glasplaat aangebracht door 2 zeer kunstzinnige vrijwilligers. Dit is echt iets om straks nog eens goed te bestuderen. De medaillons zijn afkomstig uit de Gereformeerde Kerk in de Noordstraat en later in glas in lood geplaatst en verwerkt in een buitenraam van de Opstandingskerk.

Al met al is het prachtig geweest dat we deze verbouwing samen met veel gemeenteleden en begeleiding van de kerkenraad zo hebben kunnen uitvoeren.

Het was dikwijls gezellig , soms wat stress , er was altijd koffie met af en toe wat lekkers en een enkele keer een biertje aan het eind van de werkdag. Er is een bijzondere band onderling ontstaan. We gaan elkaar straks missen en iedereen zal met zijn tijd geen raad weten.

We zijn dankbaar dat het werk zonder noemenswaardige ongevallen is verlopen.

Bovenal dank aan onze God dat hij ons allemaal de kracht en het vermogen heeft gegeven om dit te realiseren.

Ik hoop dat het tot zegen mag zijn voor heel onze gemeente.

Dank u wel.